

Hiệu quả của Pháp Hộ Bệnh VVQN:



Con của tôi là Nguyễn Quý Yên, sinh ngày 14.07.1986, học sinh. Địa chỉ: Âu Dương Lân, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Qua Tết vào tháng 2 năm 1993, con tôi bắt đầu đau bụng ói. Mỗi lần đau dữ dội, bụng , ruột gò cứng, tay chân co rút quíu lại, ọi ói ộc ộc hết thức ăn đến nước vàng xanh đen đỏ khoảng 5 – 10 phút ngã bật ra ngủ thiếp. 5 – 10 phút lại tiếp tục đau, vội đỡ dậy ọ, cứ vậy diễn ra ngày 30 – 40 lần hoặc 20 – 30 lần vô chừng. Sau 2, 3 ngày cơn ói thưa dần, bụng vẫn đau, không ăn uống được. Truyền nước biển, chích thuốc giảm đau, chống ói, lấy máu đầu ngón tay và rút 3 cc ở mạch xét nghiệm, chụp X quang phổi ruột bao tử, nội soi bao tử, uống thuốc trị bao tử và tràng, đặt ống thông vào bao tử chống ói (chỉ nhận nước máu đen một ca lớn qua một đêm). Thử phân, nước tiểu, lấy nước não, tủy xét nghiệm. Chụp city đầu, chụp thân, bàng quang, điện não đồ điện tâm đồ. Mỗi khi bệnh cấp cứu đến bệnh viện Nhi Đồng I, một tuần hoặc 10 ngày hết, xuất viện về nhà một tuần, 10 ngày hoặc nửa tháng lại cấp cứu v.v.... Những lúc đau co thắt ruột chạy ngược, không đi tiêu, pom ruột phân như vo tròn từng viên bi, nhiệt độ 38.

Qua một năm theo dõi, Bác sĩ Trần Thành Trai hội chẩn nghi ruột dài, mổ ra không có cát ruột thừa đóng lại, bệnh vẫn như cũ. Bác sĩ phòng cấp cứu lệnh y tá gom tất cả toa thuốc, giấy xuất viện, phim chụp từ ngày vào bệnh viện, lập bảng kê kèm theo. Nói mượn để hội chẩn lại chiều, mai trả, qua một tuần không thấy đưa lại. Hỏi mãi, y tá đổ nhau đã làm lạc mất. Chuyển Quý Yên qua Khoa Thần Kinh Nhi uống thuốc, bệnh như xưa. Từ giả Nhi Đồng I, qua Khoa Nhi bệnh viện An Bình, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Trung Tâm Hòa Hảo, Nhi Đồng II, rồi chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy, Trưng Vương, 115, Nhiệt Đới.

Nhi Đồng II hội chẩn cùng các bệnh viện trên, cùng các Bác sĩ Tây Mỹ, Bác sĩ Trần Đông A họp quyết định mổ thám bụng lần 2. Mổ ra không có vấn đề gì, chưa xuất viện, đau bụng ói như trước. Các xét nghiệm của các bệnh viện như nhau là bình thường. Trung Tâm Hòa Hảo cho xét nghiệm lại để đưa lên Mang hội với quốc tế, nhưng thử bình thường, không đưa lên được. Quá yếu sức, Bác sĩ Đông A cho truyền huyết tương để hồi sức nhiều lần.

Sau đó sang thuốc Bắc ở bệnh viện y học Dân Tộc gần một năm, thuốc nam các phòng thuốc từ thiện. Bệnh trước sau như một. Người ta chỉ bùa chú, ngải, tà, lên đồng lên cốt ở các miền quê, nhân điện trường sinh học, bói quẻ bói toán, tử vi, v.v.... đi luôn. Bệnh hoại, cháu chỉ còn da bọc xương, tiền mất tật mang. Lăn tìm vào các chùa, vợ chồng con cái xin quy y cho chùa nuôi Quý Yên, không hết, nằm nhà chịu trận khi bệnh tới.

Cuối cùng, sách Ánh Sáng Mặt Pháp 1, 2 ban ra hướng dẫn. Thầy Từ Thiện Chân chỉ đường đến thầy Từ Thiện Mỹ rồi thầy Từ Thiện Tâm Trụ, Từ Tri Nguyên, Sư Tử Từ Trọng Nghĩa tiếp hộ bệnh. Qua một tuần, bệnh đau ói thưa

ra; 1, 2 tháng sau chỉ đến hộ bệnh một tuần một lần; 3, 4 tháng sau chỉ 1, 2 lần đau rồi êm. Qua sáu (06) tháng hộ bệnh, bệnh biến đi lúc nào không hay và không đi đến hộ bệnh nữa. 1, 2 năm sau tái bệnh một năm một lần.

Năm 1999 đến nay bệnh dứt hẳn, gia đình ổn định nên tự nguyện phát tâm tu học theo sự hướng dẫn của các thầy: Huynh trưởng của Pháp Đạo Vô Vi Quy Nguyên. Trên là Đức Ngài Pháp Chủ – Đức Thầy Từ Minh Đạt, hai vị Minh Sư ban Pháp hoàng độ, cứu độ, dẫn độ chúng sanh đến bờ an lạc Đồi Đạo Song Hành.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Mẹ của Nguyễn Quý Yên tường thuật.